

# Nieuwsbrief

02 maart 2015



**OBS De Meander**  
sterk in circuitonderwijs

## START GROEP 1C

Heel blij zijn wij met het feit dat wij vandaag gestart zijn met een derde kleutergroep. Deze groep noemen wij 1C. Hiervoor is een nieuwe leerkracht aangesteld. Haar naam is Marloes van Vlijmen. Hieronder stelt zij zich aan u voor:



*Beste ouders,*

*Ik ben Marloes, de nieuwe kleuterjuf voor 1C. Ik ben 23 jaar, woon in Nieuwegein. Ik vind het heerlijk om buiten een wandeling te maken in de zon en drink graag kopjes thee met een koekje.*

*Ik kom van een andere school binnen de stichting van Meerkring, waar ik 2 dagen voor een groep 1/2 stond.*

*Maandag na de voorjaarsvakantie begint de nieuwe groep. Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan met de kinderen en collega's van De Meander.*

*Heeft u vragen, dan bent u welkom in 1C.*

*Met vriendelijke groet,  
Marloes*

## VANAVOND INFORMATIEAVOND 'ANDERE TIJDEN'

U bent er vanavond toch ook bij? De informatieavond over 'Andere Tijden' start om 19.30 uur en zal uiterlijk om 21.00 uur sluiten. U bent van harte welkom.



## 4 MAART - NATIONALE LUIZENDAG

Woensdag aanstaande is het Nationale Luizendag. Vandaag is Daniëlle van der Steen al bezig geweest met het op orde brengen van de luizenmappen van de school en bent u in de gelegenheid geweest om aan haar vragen te stellen. In de bijlage die u bij de mail aantreft, leest u meer over de Nationale Luizendag.

## GVO-LESSEN

De komende weken gaan de lessen GVO over het onderwerp "Offer". Dat klinkt misschien wat ouderwets. Toch worden het boeiende lessen over geven en ontvangen, en over feestelijke rituelen. Iedereen brengt wel eens een offer voor iemand anders. Een offer is een gift. Als je veel voor iemand over hebt, dan geef je tijd, aandacht en energie. Als het moet, offer je jezelf zelfs op voor een ander. Die ander gaat dan even voor. Het is mooi dat mensen dat voor elkaar over hebben en het spreekt niet vanzelf.

Soms is het nog moeilijker om een gift van iemand te ontvangen dan om te geven. We doppen graag onze eigen boontjes. We vinden het vaak vervelend om afhankelijk te zijn van anderen. Eigenlijk is dat raar. Want niemand kan zonder de hulp van anderen, we hebben elkaar nodig. Het idee dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen geluk is mooi, als het goed gaat. Maar in een leven gaat het nooit altijd voorspoedig.

In bijna alle religies offeren mensen aan God of hun goden. In de lessen maken de kinderen kennis met uitbundige, ontroerende en feestelijke rituelen. Ze komen uit de meest uiteenlopende tradities: indianen danken de aarde, hindoes maken een puja voor de godin van geluk, moslims danken Allah met een groot Offerfeest, boeddhisten oefenen in delen met het offerritueel, christenen herdenken het offer dat Christus bracht voor de mensen. Overall op de wereld, in alle tijden, hebben mensen in offerrituelen hun vragen, hoop, angst, geluk en dankbaarheid getoond.

De komende weken verken ik met de kinderen dat je in het leven niet altijd alles in de hand hebt.



We hebben elkaar soms nodig en brengen offers voor elkaar. En we danken met offers, voor al het goede dat we zomaar krijgen.

Met vriendelijke groeten,  
Anjo Spaan (docent GVO)

### **9 MAART STUDIEDAG**

Volgende week maandag, 9 maart is de school dicht. Wij hebben dan een studiedag. Tijdens deze dag gaat het team op bezoek bij De Dubbelster. Een collega-school van Stichting Meerkring. 's Middags gaat ons team naar het bestuurskantoor van onze stichting voor het middagprogramma.



### **ER STAAT ONS HEEL WAT TE GEBEUREN.....**

Tussen nu en de start van het nieuwe schooljaar staat er heel wat te gebeuren op onze school. In de meivakantie wordt er op het plein gewerkt. Door o.a. ander zand op de zandvlakte te leggen, hopen wij van overlast van zand op het plein voor een groot deel af te zijn.

In de zomervakantie gaat er een grote restyling van ons gebouw plaatsvinden. Wij krijgen door de hele school een nieuwe vloer, wanden in de gangen worden geschilderd, de vouwwand krijgt nieuwe bekleding én er komt in ieder geval voor de groepen 1 tot en met 4 nieuw leerlingmeubilair. Voordat dit allemaal kan gaan plaatsvinden wordt er het een en ander weggegooid (dat ruimt lekker op!) en moet natuurlijk ook veel ingepakt worden. Wellicht vragen wij u tegen die tijd een handje te helpen. Het is een mooie vorm van ouderparticipatie. Hebben wij uw hulp nodig, dan zullen wij u hier tijdig over berichten.

### **BROOD en SPELEN**

Wilt u uw kind aan- of afmelden voor het overblijven, dan doet u dit via [meander-amersfoort@broodspelen.nl](mailto:meander-amersfoort@broodspelen.nl) of het telefoonnummer van de overblijfcoördinator Kim Vos 06-38826346.

Vriendelijke groeten,  
Joop Stas



@obsdemeander1



[www.facebook.com/obsdemeander](http://www.facebook.com/obsdemeander)