



### SAMENWERKING MEANDER – SKA

Wij gaan de samenwerking met SKA-kinderopvang versterken. In de afgelopen jaren is gebleken dat wij op pedagogisch gebied, elkaar aanvullen en daarmee de pedagogische basis voor kinderen kunnen versterken. We ervaren elkaar als een betrouwbare, toekomstbestendige samenwerkingspartner. Dit heeft tot gevolg dat wij volgend jaar meer kinderopvang in de toren hebben, georganiseerd door SKA. Samen worden wij een Kindcentrum waar aanbod is voor kinderen van 0 -12 jaar. Een mooi vooruitzicht en helemaal van deze tijd!

Gevolg is ook dat de inwoning door Partou beëindigd gaat worden. Zij zullen hun klanten berichten over de gevolgen en te nemen stappen.

### PBIS

Vanaf vandaag staan weer twee nieuwe verwachtingen centraal: "was je handen met zeep" + "houd het hier schoon". Dit betekent dat wij de verwachtingen opnieuw aanleren aan de leerlingen en dat zij een extra beloning kunnen verdienen. Deze extra beloning is in de vorm van een blaadje om aan de boom in de hal te hangen. Vorige week is het schilderij dat naast de boom staat al voor een deel versierd. Deze tussentijdse beloning hadden de kinderen verdiend, doordat zij de centrale verwachtingen zo goed hadden uitgevoerd dat alle te verdienen blaadjes op waren. Nu gaan wij door en hopen zo snel mogelijk weer het schilderij verder te versieren! Houd het maar goed in de gaten.

Nu wij op school extra letten op handen wassen en het schoonhouden van het toilet, is dat voor u ook een mooie reden om het thuis met de kinderen erover te hebben. Samen op weg naar een veilig en verantwoordelijke omgeving!



Houd het hier schoon



Was je handen met zeep

### OR

Naast deze nieuwsbrief ontvangt u (in een losse mail) ook nog informatie van de OR. Interessant en zeker de moeite waard om positief op te reageren.!

### WEGGEEF- EN OMRUIKAST

Sinds kort hebben wij in de hal van de school een 'Weggeef- en omruilkast' staan. Doel van deze kast is u de gelegenheid te bieden spullen die nog goed bruikbaar zijn en u niet meer gebruikt neer te zetten, zodat iemand anders dit kosteloos mee kan nemen. Het is goed voor het milieu en kan anderen helpen iets in huis te halen wat zij anders niet zouden kunnen aanschaffen. Helpt u wel mee de kast netjes te houden? Overzichtelijk plaatsen van uw aanbod leidt tot een effectief gebruik van deze kast. Dank uw wel voor de medewerking!



### NAMENS HET LAT

Op onze school vinden wij de mening van kinderen belangrijk. Daarom hebben wij het Leerling Advies Team. Uit de groepen 3 tot en met 8 komen de vertegenwoordigers. Onlangs hebben wij vergadering gehad en kwamen de leerlingen o.a. in gesprek over het onderwerp 'roken bij het plein'. Daarop hebben twee leerlingen het volgende geschreven: Wij zitten in het LAT (leerling advies team) en wij willen jullie wat vertellen.

Het LAT bespreekt dingen over de school en proberen dat te verbeteren.

We hebben een probleem ontdekt wat we willen verbeteren. Het probleem is de rokende ouders voor het





**OBS De Meander**

sterk in circuitonderwijs

Openbare Basisschool Kattenbroek

OBS De Meander

Het Avontuur 45  
3823 DW Amersfoort

tel: 033 - 4562099  
fax: 033 - 4564924

info@obs-demeander.nl  
www.obs-demeander.nl

schoolplein. Het is een slecht voorbeeld voor de kinderen op de school. En de wat oudere kinderen op deze school vinden het vervelend. Daarom moeten we wat doen aan de rokenede ouders voor het schoolplein.

We hebben een paar oplossingen gevonden voor dit probleem:

1. Borden met erop **NIET ROKEN**
2. Als u niet rookt voor het schoolplein, dan krijgt u een beloning
3. U kunt ook, als u iemand ziet die rookt voor het schoolplein, zeggen dat hij of zij een andere plek moet zoeken. U kunt ook een oplossing bedenken voor de rokende ouders via de mail.



Groetjes van het LAT!

### SINTERKLAAS IS LANGSGEWEEST

Wat weet Sinterklaas toch veel. Had hij, voordat hij weer voet op Nederlandse bodem zette, ons al laten weten dat wij onze schoen mochten zetten, vanochtend waren ze gevuld! Iets leuks om mee te spelen en iets lekkers om te snoepen. Sinterklaas was waarschijnlijk nog niet op de hoogte van het feit dat wij meedoen met Schoolfruit en graag willen dat er gezond gesnoept wordt. Maar ach, hij kan ook niet met alles rekening houden! In ieder geval zijn wij blij dat hij de oversteek weer heeft kunnen maken en kijken uit naar zijn komst op 5 december aanstaande.



### GVO

Beste ouders, verzorgers

Onze lessen godsdienstig vormingsonderwijs (gvo) gaan in de weken tot de kerstvakantie over God. Het is niet zo makkelijk om met kinderen over God te praten, te denken en te voelen. We gaan het wel proberen. Want ik vind het de moeite waard om het een keer over God te hebben. God als onderwerp om les over te geven, kan dat eigenlijk wel? God is zo groot, heilig en onbegrijpelijk. En voor anderen ook zo verbonden met negatieve ervaringen en strenge beelden, dat het maar de vraag is hoe je God aan kinderen uitlegt. Het begin van het antwoord is dat je God niet kunt uitleggen. Maar je kunt wel heel goed met kinderen vragen, voelen, bedenken en ervaren wat God misschien voor mensen kan betekenen.

We kunnen als leerkrachten God niet uitleggen aan kinderen. Want je kunt God niet goed zien of voorstellen. Maar toch hebben kinderen er vaak duidelijke gevoelens, ervaringen of ideeën bij. Wij gaan samen het geheim verkennen, waar je je geborgen bij kunt voelen of geïnspireerd door kunt raken. Met verhalen en gebruiken uit verschillende godsdiensten.

Niemand weet wie God is en hoe God is. God is groter dan alles wat je over God kunt zeggen of denken. En toch willen mensen graag in woorden of beelden weergeven wat God voor hen betekent. Er zijn veel verschillende beelden over God, die elkaar aanvullen. God wordt door sommige mensen gezien als de Schepper, als het begin van alles. En zij kunnen God ook ervaren als vriend, die je begrijpt en helpt. Of zij zien God als de oorsprong van al het goede, mooie en liefdevolle dat we in ons leven ervaren. Het ene beeld van God is niet meer of minder waar of waardevol dan het andere.

Met de kinderen verken ik in de lessen veel verhalen en gebruiken waarin God zich op al die verschillende manieren laat kennen. Verhalen uit de bijbel, maar ook uit andere tradities. Bijvoorbeeld een scheppingsverhaal uit Latijns Amerika en verhalen over de Hindoestaanse traditie waarin er niet één God is maar heel veel goden zijn.

De lessen vormen de aanloop naar het kerstfeest.

Met vriendelijke groeten,  
Anjo Spaan ( docent GVO )



@obsdemeander1



www.facebook.com/obsdemeander